

ZATURDAG, den

17^{den} JUNIJ.

Nieuwe Surinaamsche Courant.

PARAMARIBO.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 15 Junij 1837.

Alzo J. ARRIAS, zich bij requeste aan den Gouverneur Generaal heeft geadresseerd, met verzoek om voor hem requestant van Zijne Majesteit den Koning te vragen, den allodialen eigendom en het erfelijk bezit van een stuk Land ter grootte van 100 Akkers, zijnde een gedeelte van den verlaten Grond Haarlem, gelegen aan de rivier Saramacca.

Zoo worden hierbij al degenen, die mogten sustineren beter recht te hebben dan de requestant, de gelegenheid gegeven, om binnen den tijd van veertien dagen, na de dagteekening dezes, hunne reclames ter Gouvernements Secretarij in te dienen, alwaar het request met de bijlagen ter visie ligt; zullende na verloop van dien tijd, op het request worden gedisponeerd, zoodanig als de Gouverneur Generaal zal vermeenen te behooren.

De Gouvernements Secretaris,
G. S. DE VEER.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 15 Junij 1837.

Alzo ISAK JACQUES DE MESQUITA en LAURENS ARON DE MESQUITA, zich bij requeste aan den Gouverneur Generaal hebben geadresseerd met verzoek om voor hem requestanten van Zijne Majesteit den Koning te vragen den allodialen eigendom en het erfelijk bezit van een perceel Land, gelegen aan de rivier Saramacca, aan den hoek van de Aniakreek, ter grootte van 250 Akkers.

Zoo worden hierbij al degenen, die mogten sustineren beter recht te hebben dan de requestanten, de gelegenheid gegeven, om binnen den tijd van veertien dagen, na de dagteekening dezes, hunne reclames ter Gouvernements Secretarij in te dienen, alwaar het voorschreven request met de bijlagen ter visie ligt; zullende na verloop van dien tijd, op het request worden gedisponeerd, zoodanig als de Gouverneur Generaal zal vermeenen te behooren.

De Gouvernements Secretaris,
G. S. DE VEER.

Gouvernements Secretarij.

PARAMARIBO, den 15 Junij 1837.

Alzo H. SCHOUTEN, zich bij requeste aan den Gouverneur Generaal heeft geadresseerd, met verzoek om voor hem requestant van Zijne Majesteit den Koning te vragen, den allodialen eigendom en het erfelijk bezit van een perceel Land, zijnde in de divisie Para, aan de Westzijde der tot den Houtgrond Onverwacht behoorende gronden, ter grootte van 400 Akkers.

Zoo worden hierbij al degenen, die mogten sustineren beter recht te hebben dan de requestant, de gelegenheid gegeven, om binnen den tijd van veertien dagen, na de dagteekening dezes, hunne reclames ter Gouvernements Secretarij in te dienen, alwaar het voorschreven request met de bijlagen ter visie ligt; zullende na verloop van dien tijd, op het request

worden gedisponeerd, zoodanig als de Gouverneur Generaal zal vermeenen te behooren.

De Gouvernements Secretaris,
G. S. DE VEER.

Rusland en Engeland.

Het kan den opmerkzamen beschouwer niet ontgaan zijn, dat er, sedert lang, eene geheime, gesmoorde verbittering tusschen Engeland en Rusland bestaat, die het meer aan magt, dan aan wil (van éene zijde ten minste) ontbreekt, om tot openbaren oorlog te komen. Het is echter niet het verschil van staatkundige inrigtingen, die tot deze verwijdering aanleiding geeft; Rusland is op den besten voet met de Vereenigde Staten van Noord-Amerijka, hoewel zij nog vrij wat democratischer regeringsvorm hebben, dan de Engelschen, en dezen op hunne beurt staan met den meest despotieken van alle Staten, met Perzie, in de beste verstandhouding, zelfs als beschermers. Er moet dus eene andere reden gezocht worden, die deze blijkbare verkoeling tusschen twee, sedert 1812—1815 zoo naauw verbondene, en sedert zelfs doorgaans zoo vriendschappelijke staten veroorzaakt heeft.

Van den eenen kant heeft zekerlijk het ongemeene geluk der Russische wapenen in twee werelddeelen veel daartoe bijgedragen. In 1827—1828 weert Rusland eenen aanval van Perzie niet alleen af, maar dringt tot diep in Perzie door, overtoert Erivan en Tauris, en behoudt het laatste.

Na in 1829 Konstantinopel van nabij bedreigd, ja het lot des Turkschen rijks in handen te hebben gehad, schrijft een Russisch veldheer den vrede te Adrianopel voor, en bedingt daarbij groote voordeelen: doch op verre na niet die, welke hij, bij mindere gematigdheid, had kunnen verkrijgen. Polen staat in 1830 op, het wordt in 1831 ten onder gebracht, en moet door vermeerdering der Russische magt voor zijne onvoorzigtigheid boeten. Dus wordt de Russische Keizer geducht, niet alleen door hetgeen hij doet en verkrijgt, maar ook door hetgeen hij had kunnen doen en verkrijgen. Perzie geeft hij de tweede hoofdstad, Tauris, terug: in een volksoproer wordt de Russische afgezant met zijn gevolg vermoord.

Nicolaas spaart den Schach die hem om vergiffenis smeekt. De Turksche Sultan moet eene zware geldsom betalen, waarvoor hij zich ten hoogste gelukkig schat, zijn rijk te kunnen behouden. Nicolaas schenkt hem edelmoedigheid bijna de helft daarvan kwijt. Maar voor die edelmoedige handelwijze wint hij ook den Schach zoowel als den Sultan, zoodat de eerste hem de bevestiging van zijnen kleinzoon in het rijk na zijnen dood opdraagt; de ander in hem zijnen getrouwen bondgenoot vindt, dien hij bij elken gewigtigen tegenspoed te hulp roept. Engeland ziet eensdeels deze vergrootte magt van Rusland met leede oogen aan, anderdeels rekent het Rusland deszelfs gematigdheid geenszins als reden tot geruststelling aan, maar ziet met siddering deszelfs invloed in Perzie, zoo nabij het Britsch-Indische rijk, en in Turkije, waar deszelfs handel in de Middellandsche zee in deze eeuw zoo verbaasd is toegenomen. — Een Engelsch reiziger toch verhaalt, dat die naar Konstantinopel jaarlijks verdubbelt; terwijl die met het nieuw-Grieksche koninkrijk en met Italië ook sterk toeneemt. Maar het Engelsche volk en het Engelsche ministerie begeeren uitstuitenden bloei, en willen niet, dat eenige andere natie zich in hunne nabijheid verheffe. De zwakheid van het Turksche rijk behaagde hun ongemeen. Zij konden daarmede doen, wat zij wilden; thans is er een beschermers voor hetzelfde opgetreden; met dezen moet twist gezocht worden!

Ten einde den stand van zaken naauwkeuriger te kunnen bepalen, moeten wij tot 1832 opklimmen. De Sultan werd toen, door zijnen magtigen Leenman, den Pacha van Egypte, die Syrië reeds had veroverd, in het hart zijner Staten bedreigd.

Hij verzocht dus Engeland en Frankrijk om hulp; doch dezelve werd geweigerd: men had genoeg te doen met het bombardement van Antwerpen en de blokering der Hollandse havens! Nu moest de Groote Heer zich in het dreigende gevaar, daar Ibrahim zich reeds diep in Klein-Azië uithreidde, Smyrna bereikte, en Konstantinopel van den zeekant bedreigde, immers wel

tot Rusland wenden. De Keizer liet hem niet wachten; eene Russische vloot van tien linoescheepen en verscheidene fregatten ging naar den Bosporus scheep, en een Russisch leger van 50,000 man bezette den post van Unkiar Skelessi of de Koningstrappen in Klein-Azië, en zoowaren Mehemed en Ibrahim-Pacha genoodzaakt, vrede te sluiten en Klein-Azië te ontruimen.

Nu had de Sultan zijne vrienden en vijanden leeren kennen, Engeland en Frankrijk hadden hem, in weerwil hunner gedurige betuigingen, dat de Porte in haar geheel moest blijven, te Adrianopel en naderhand in de onderhandelingen met Ibrahim in de steek gelaten, Rusland had hem dadelijk hulpe gezonden. Is het te verwonderen, dat Mahmoud gretig de gelegenheid aangreep tot een verdedigend verbond, die hem Keizer Nikolaas aanbodt? Dit verbond, te Unkiar Skelessi in 1833 gesloten bevat, volgens de Engelschen, zes openbare en een geheim artikel; in de eersten beloven de beide contracterende Mogendheden elkander wederkeerig hulpe bij aanval; doch in het geheim artikel moet Rusland, in plaats van den door Turkije te leveren bijstand, verlangd hebben, dat de Porte de straat der Dardanellen voor alle vreemde oorlogschepen zou sluiten. Dadelijk na de onderteekening werd dit geheim artikel aan de Engelschen regering bekend, die door Lord Ponsonby te Konstantinopel, en ook te Petersburg, daartegen plegtig deed protesteren en verklaren, dat zij handelen zoude alsof dat verdrag nimmer gesloten was. De Russische regering antwoordde daarop, dat zij handelen zoude, alsof die nimmer geschreven waren, Rusland betoogde echter op naderen aandrang, dat de Porte immers volkomen recht had tot zulk eene bepaling, daar de zeeën, aan weerszijden der straat, hare zeeën waren, en Engeland steeds dat recht erkend had, Rusland was in dit geval niet boven eenige andere Mogendheid bevoordeeld; er was geene uitzondering gemaakt ten hare behoeve. Ook kwam in de hoofdzak dit verdrag met een dergelijk, in 1809, tusschen Engeland en de Porte gesloten tractaat overeen, Rusland volgde hierin slechts eene behoedende staatkunde. Het was niet onkundig van de Britsche jaloeersheid op elke nitheemsche zeemagt; de rooversgeschiedenis van Kopenhagen in 1807, onder den al te heroischen Canning, lag den Keizer nog in het geheugen, en dus zocht hij zijne militaire havens in de zwarte zee, vooral te Sebastopol, door het sluiten der Dardanellen, voor aanvallen der Britten, wanneer het dezen eens, ook zonder redenen, gelusten mocht, te beveiligen, en van daar dit louter verdedigende artikel. Dat er gevaar van dien kant bestaat, is niet twijfelachtig, volgens de onhandige bekentenissen van zekeren radicaal Quin, een woedenden vijand van Rusland, die in zijne Steam-Voyage down the Danube, (1836 p. 253) het volgende zegt; Eens aangenomen, dat het woord vreemde oorlogschepen toepasselijk is, zoowel op Rusland als Engeland, dan is nog het geheele voordeel op de Russische zijde, en het nadeel op die van Engeland. De Russische schepen zouden hoegenaamd geen lust hebben, naar buiten te komen, en de onze in den Archipel of de Middellandsche zee te ontmoeten, maar onze schepen zouden alle mogelijke drijfveeren, en ik geloof niet weinig lust te hebben, om naar binnen te gaan, de Russen in hunne eigene zeeën te bestoken, en hunne werven en tuighuizen te Sebastopol te vernielen. Hier, en nog op eenige plaatsen zijden verder, wordt dus openlijk en onbeschaamd de oorlog gepredikt, alleen om te kunnen vernielen, zonder eenige aanleiding daartoe. De schrijver is geen onbeduidend persoon; hij is te Konstantinopel in het paleis van Lord Ponsonby, en te Napoli di Romania, in dat van den zaakgelastigde Dawkins gehuisvest geworden, en het schijnt, dat hij met lord Palmerston's staatkunde volkomen eens is. Doch wij behooven niet tot redeneringen van particulieren omtrent Englands bedoelingen onze toevlugt te nemen; beschouwen wij de daden van deszelfs regering. Het is opmerkelijk, dat er zich tegenwoordig eene algemeene zucht tot het ondersteunen van uitelingen bij het Britsche bestuur openbaart. Wij behooven niet van de algemeen bekende gebeurtenissen van 1831 en 1832 omtrent de Belgen te spreken, die toen buiten alle bedenking nog oproerlingen waren, doch sedert door Europa

erkend zijn; maar te *Malta* vormt zich, in de tegenwoordigheid van eenen uit *Napels* gevlugten, en met de regering van zijn land blijkbaar in onmin levenden Prins, een club van misnoegden uit alle streken van *Italië*, die aan de regeringen van dat land zorg en onrust baart; haar belet, de inrigtingen van haar land op een vasten voet te brengen en de gewenschte verbeteringen en bezuinigingen tot stand te brengen; want altijd dreigt het gevaar van dien kant!

Nota's, aan de *Engelsche* regering daarover ingeleverd, zijn vruchteloos gebleven; steeds blijft men die omwentelaars, die geene middelen ontzien, om hun land in verderf te storten beschermen. Dit geschiedt uit *Malta*, ter ontruiming van het Noorden der *Middellandsche* zee. En zou het Zuiden dier zee vrij blijven? Te *Tripoli*, eene stad, blijkbaar onder het oppergezag van *Engeland's* ouden en getrouwen Bondgenoot, den Sultan, behoovende, is door een neef van den Pacha de banier der munitie opgestoken; hij voert een open oorlog tegen het wetmatig gezag; dat te *Tripoli* huisvest, belemmert de scheepvaart, en wordt door *Engeland* erkend en ondersteund. Ten Oosten in de zwarte zee gaat het niet beter. Maar om dit te verstaan, moeten wij weder terugkeeren tot de betrekking van *Rusland* met de *Porte*.

Ruim een half jaar na het tractaat van *Unkiar-Skelessi*, (10 Februarij 1831) werd te *Petersburg* tusschen de *Porte* en *Rusland* een verdrag gesloten van grensbepaling, deels waarbij, gelijk dit door gaans na elk vredoverdrag plaats heeft, de juiste grenzen tusschen de *Turksche*, en door *Turkijën* bij het verdrag van *Adrianopel* aan *Rusland* afgestane gewesten naauwkeurig bepaald wordt. Slechts diepe onkunde of kwaadaardigheid kan eenen *Quin* (blad. 243) de aanmerking in geven, dat door het eerste artikel van het *Petersburger* tractaat aan *Rusland* een belangrijk gedeelte van de oostkust der zwarte zee werd afgestaan, die de rijkste, meest bevolkte en vruchtbaarste gedeelten van *Turkijë* in die inrigting omvatten. Dit was immers reeds bij den vrede te *Adrianopel* geschiedt, waarin *Rusland* en *Turkijë* alleen in *Azië* drie geheele pachaliks (*Kars*, *Ejjezil* en *Erzerum*) en in *Europa* de tweede stad des rijks, *Adrianopel*, en de zeventigste vesting *Warna* terug had gegeven en zelve den bijna zekeren val des *Turkschen* Rijks had belet! Er werden in dat verdrag verder nog schikkingen gemaakt wegens *Moldavië* en *Wallachijë*; voorts werd de betaling, die *Turkijë* nog doen moest van eene *Millioen* *Hollandsche dukaten* jaarlijks, op eene halve *millioen* vermindert. Maar de vesting *Silistria* zou tot op de volle betaling der nu verminderde oorlogsbelasting nog door *Rusland* in bezit worden gehouden, ook volgens den vrede van *Adrianopel*. Dit laatste nu vindt de reeds gemelde *radicaal* *Quin* ongehoord, en hij spoort zijne natie aan, tot een onmiddellijk oorlog met *Rusland* (beter dit jaar nog, dan in het volgende) in de onderstelling dat het *Silistria* niet zal teruggeven. Doch ziet, wat gebeurt er! Zonder eenige bedenking vermindert *Nicolaas* nog het overgeblevene der oorlogsbelasting ten einde *Silistria* te spoediger te kunnen teruggeven — en hij geeft het terug! Zulk eene daad van edelmoedigheid of liever wel begrepen, verstandige staatkundes schrijven nu de voorstanders der *Britsche* ministers (die geene groote en edele daad uit eigen beweging kunnen begrijpen, omdat zij zelve er niet toe instaat zijn) aan de vrees des *Russischen* Keizers voor de bedreigingen van lord *Durham* toe. Een wereldrijk, als het *Russische*, bevroesd voor een kabinet als dat van lord *Palmerston*! Hoe weinig zich de edele *Nicolaas* dit verwijt aantrok (gelijk kleine zielen zouden gedaan hebben) bleek daaruit, dat hij eene, nu althans wel geheel ongehoudene en onverwachte daad van inschikkelijkheid jegens *Groot-Brittannië* verrichtte: eene vermindering van het tarief der inkomende regten omtrent vele ook *Engelsche* fabrieken, waarover de *Morning Chronicle* zelve vermeld stond!

Doch onderstellen wij eens voor een oogenblik, door dat *Rusland-Engelschen* invloed tot de teruggave van *Silistria* is overgehaald. Verdient dan zulk eene inschikkelijkheid, waardoor mischien een *Europische* oorlog (die *Engeland* toch nog al helemmerd zoude hebben) is afgekeerd, — verdient zulk eene inschikkelijkheid niet eenige wederkerige erkenning en toegevendheid? Zou men niet mogen denken, dat dit, met de vermindering der opbrengsten in verband gebracht, de vijandelijke houding van de tolken der openbare meening in *Engeland* eenigzins zou hebben doen ophouden? Doch het is verre van daar. Men heeft zich eene nieuwe ondersteuning aan opstandelingen, en ditmaal onmiddellijk tegen *Rusland*, veroorloofd, en straffeloosheid daarvoor bevestigd, omdat *Engelschen* het feit gepleegd hadden.

De Noord- en Noord-oost kust der zwarte zee wordt bewoond door het volk der *Circassiers* of *Tscherkessers*, die te voren de heerschappij van den *Khan* der *Krinische Tartaren*, en naderhand, toen die, *Khan* zijn gebied aan *Rusland* had afgestaan, het oppergezag van *Turkijë* erkenden. Dit bleek onder anderen door een vredesverdrag tusschen de *Kozakken* en *Tscherkessers* in 1801, hetwelk door eenen *Turkschen* Pacha

moest gesloten worden. Naderhand maakten de *Russen* vele veroveringen in hun land. Door het verdrag van 1829 was alle twijfeling daaromtrent weggenomen, en dit gebied, benevens de geheele Noord- en Noord-oostkust der zwarte zee tot *Akhalzik* toe, aan *Rusland* afgestaan. Doch de *Circassiers*, een *Mohammedaansch* volk, weigerden zich onder eene Christenregering te vleien, even zoo als de meer oostelijke bewoners van den *Kaukasus*, die onder *Perzie* hadden behoord, zulks vroeger hadden gedaan; *Rusland* zond dus troepen om hen ten onder te brengen. Maar deze bekwamen ondersteuning in wapenen en buskruid door *Europesche*, vooral door *Engelsche* schepen. *Rusland* verklaarde dus de havens van de Noord-kust der zwarte zee gesloten, en liet in zijne eigene havens geene schepen toe, behalve op bepaalde punten, ten einde dien invoer, openlijk of ter sluip gedaan, te beletten. De oorlog tegen dit volk is inderdaad een krijgtocht tegen de ruwste barbaren, tegen menschenroovers. Hooren wij, wat de *Engelschman* *Clarke*, een verklaard vijand der *Russische* regering, daarvan in den aanvang dezer eeuw zeide: »De *Tscherkessers* zijn bestendig met de *Kozakken* in oorlog; zij loeren nog gedurig op eene gelegenheid, om eenigen derzelven, of ook vreemden, die zich onder hen bevinden, gevangen te maken, en verkoopen die alsdan aan de *Perzen*. Hunne manier van oorlogen bestaat daarin, dat zij zich in de moerassige oorden, in het riet en de biezen verschuilen, daarbij zelfs een geruimen tijd in het water liggen, om de sterkte hunner vijanden te bespieden. Vertoonen zich vijf of zes *Kozakken*, zoo blijven zij gerust in hunne schuilhoek; maar zijn er slechts twee of drie, zoo springen zij dadelijk op; maar nemen ook dadelijk de vlucht, wanneer de *Kozakken* slechts tijd hebben om te schieten. Ook bij nacht deden de *Tscherkessers* invallen in het land der *Kozakken*, om vee, en zoo mogelijk, menschen te rooven. Van daar, dat reeds in 1801 de *Kozakken* der Zwarte zee over de rivier *Kuban* trokken, om zich op deze roovers te wreken. Aan zulk een volk nu, niet alleen rebellen, maar ook struikroovers en menschen-dieven, zenden de *Engelschen* kruid en lood. Het *Engelsche* schip de *Vixen*, uitgerust door een te *Bucharest* gevestigd huis, *Bell & Anderson*, heeft de voorschriften der *Russische* havensluiting geschonden en den opstandelingen oorlogsbehoeften aangevoerd, die dezen in alle haast hebben geborgen. De *Russische* yachtschepen hebben dus het schip aangehouden, en het is, volgens alle vormen, bij beschaafde Natien in gebruik, veroordeeld en verbeurd verklaard geworden.

Thans verheffen alle partijen in *Engeland* daarover een verbazend geschreeuw. *Bell & Anderson* (nu gefailleerd) beweren, dat het schip slechts met zout is beladen geweest. Anderen zeggen dat *Circassie* niet regtens aan de *Porte* behoort, en dus door haar niet aan *Rusland* kon afgestaan worden. Een derde kent het regt in geen geval aan *Rusland* toe, om de kust te blokkeren. Wegens het eerste behoeft niets gezegd te worden; eerlijkheid van bankroeters en getuigenis in zijne eigene zaak zijn beide van weinig waarde. Wat het tweede betreft, zoo hebben wij daarop reeds geantwoord: *Circassie* werd door de *Porte* als een tot haar behoorend gewest beschouwd, waarin zij verscheidene krijgsposten hield, (onder anderen te *Anapa*) en hetwelk door de rivier *Kuban* van het *Russische* rijk was afgescheiden. Met dit laatste is het thans, volgens den vrede van *Adrianopel* van 1829, vereenigd. En wat eindelijk het derde betreft: het is onbegrijpelijk, hoe de *Engelschen* de schaamteloosheid verre genoeg kunnen drijven, van zoo iets te beweren. Hoe! denken zij dan, dat *Europa* vergeten is, hoe zij de geheele kust van *Europa*, van *Texel* af tot *Bayonne* toe, in staat van blokkade verklaarden; hoe zij, al hadden zij die magt ook niet, door de *Eritsche* schepen eene geheele kust te bezetten, toch een decreet voor genoegzaam hielden, om alle vaartuigen, welke den wil naar die havens hadden, in de hinnen te slepen en doorgaans te oordeelen. Maar het is waar, de *Engelschen* mogen ter zee alles doen; andere natien niets. Hebben zij ook niet onze regtvaardige en werkbare blokkade der *Schelde* en der *Belgische* kusten in November 1830 doen ophouden, omdat hun handel op *Antwerpen* en *Ostende* daarbij zou geleden hebben? Wij hopen dus, dat de *Russische* regering, die tot hiertoe met zulk eene voorbeeldige matiging heeft gehandeld, dezen nieuwen eisch van schavergoeding voor de *Vixen* niet zal inwilligen, (waartoe zij ook, volgens de *Fransche* ministerieele dagbladen, volsterkt niet gehouden is) en dat *Rusland* hierin niet de minste zal zijn, ten einde de *Britten* niet zouden wanen, dat hun alles vrijstaat! Ook de *Porte*, door de *Engelschen* op alle wijzen geplaagd, die, wegens eene (misschien verdiende) dragt slagen, aan eenen *Engelschman* gegeven, voor en na alle hare ministers wel zou dienen af te danken, moet, met *Rusland* vereenigd, meer veerkracht toonen, en zich door eenen schaamtelooszen *Ponsonby* (wij kennen hem ook nog sedert 1831 in *België*!) niet laten regeren, meer dan zelfs een *Palmerston* zou durven verlangen! — Tot oorlog zal het wel niet komen, maar men moet de *Heeren* der zee maar niet in alles toegeven!

Advertentien.

Uitgaande Regten.

De Administrateur van Financien, brengt ter kennis van de daarbij belanghebbenden, dat de prijzen, waarnaar de Uitgaande Regten zullen geheven worden, der gedurende het derde Kwartaal dezes Jaars, dezer Kolonie uit te voeren navolgende Producten, zijn bepaald, als volgt:

- Van de SUIKER op (7) Zeven Centen.
- » » HEELE KOFFIJ op (25) Vijf en Twintig Centen.
- » » GEBROKEN KOFFIJ op (17) Zeventien Centen.
- » » SCHOONE KATOEN op (39) Negen en Dertig Centen.
- » » VUULE KATOEN op (19½) Negen en een halve Centen.
- » » CAKAO op (12) Twaalf Centen per pond Amsterdamsch gewigt.

Paramaribo, den 13 Junij 1837.
De Administrateur voornoemd,
CH. L E E R S.

(20813) Het behaagde den Alvermogenenden, om, na eene ziekte van 14 dagen, op den 12den dezer, in den ouderdom van ruim 45 jaren, uit ons midden tot zich te nemen, onzen hartelijk geliefden Broeder en Behuwer Broedor, de Wel Edel Gestrenge Heer SAMUEL ABRAHAMS WITTERING, waarvan door dezen aan Vrienden en Bekenden openlijk kennis wordt gegeven. Ingevolge wil van den overledenen, zal er geen uitterlijken rouw worden aangenomen.

Paramaribo, den 14 Junij 1837.
H. J. A. WITTERING.
S. WITTERING,
geboren HUIDEKOPER,
Mede uit naam van onze buitenlandsche Broeders en Zusters.

(22126) De ondergeteekende VERHUIST zijnde, naar zijn herbouwd Pakhuis, aan den hoek van de Heiligeweg en Waterkant; geeft door deze kennis aan zijne geëerde Begunstigers en recommandeert zich bij voortdoring in hun aandenken; presenteert tot billijke prijzen te Koop: Alle soorten IJZER-, KOPER- en VERFWAREN, alsmede DRANKEN en STUKGOEDERE enz., enz.

Paramaribo, den 13 Junij 1837.
E. J. S. STUGER.

(20814) De Nieuwe Wijkverdeeling eerstdaags zullende plaats hebben, en alle Bebouwde en Onbebouwde Percelen alsdan vernummerd moettende worden; neemt de ondergeteekende de vrijheid zich in de gunst der respectieve Eigenaren van Huizen of Erven aan te bevelen, tot het vervaardigen der vereischte NUMMERBORDJES, naar het goedgekeurde model, hetzij met of zonder Letters en Cijfers; zullende het hem zeer aangenaam zijn, dat de orders hiervoor in tijds gegeven worden, ten einde de respectieve Eigenaren in staat te stellen, om binnen den bij de Wet bepaalden tijd aan hunne verplichting ten deze te voldoen.

Paramaribo, den 15 Junij 1837.
A. A. SAMUELS.

(22103) De ondergeteekende heeft tot zijne Generale Gemagtigde aangesteld, deszelfs Echtgenoot REBA. Ns. MONSANTO geb. DE MEZA, en verzoekt een ieder, niets voor zijn rekening te leveren, dan op hare rekwisiet.

M. N. MONSANTO.

S. H. B O A S,

(22123) zal HEDEN-AVOND, voor de LAATSTE MAAL, eene EXTRAORDINAIRE VOORSTELLING geven, in Tours d'Adresse, enz.